

# ***Dàn ý bài học: SỰ PHƯỚC HẠNH VÔ BIÊN***

**Đức Chúa Trời ban phước trên tất cả muôn loài Ngài đã tạo dựng trên thế gian này:**

Sáng thế ký 1:22, 23 <sup>22</sup> *Đức Chúa Trời ban phước cho chúng rằng, “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều và làm đầy đầy trong nước các đại dương; các chim chóc cũng hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều trên đất.”*

<sup>23</sup> *Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ năm.*

**Đức Chúa Trời ban phước A-đam và Ê-va sau khi Ngài đã tạo dựng họ:**

Sáng thế ký 1:28 <sup>28</sup> *Đức Chúa Trời ban phước cho họ. Ngài phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, hãy làm cho loài người đầy đầy khắp đất, và hãy chế ngự nó. Hãy quản trị cá biển, chim trời, và mọi sinh vật di động trên đất.”*

Sáng thế ký 5:2 <sup>2</sup> *Ngài dựng nên người nam và người nữ. Ngài ban phước cho họ, và trong ngày Ngài dựng nên họ, Ngài gọi họ là “Loài Người.”*

**Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con trai của ông:**

Sáng thế ký 9:1 <sup>1</sup> *Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con trai ông. Ngài phán với họ, “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều và làm đầy khắp đất.*

**Đức Chúa Trời ban phước cho Áp-ra-ham khi ông rời khỏi quê hương mình:**

Sáng thế ký 12:1 - 3 <sup>1</sup> *Bấy giờ CHÚA phán với Áp-ram, “Hãy rời khỏi xứ sở người, bà con người, và nhà cha người, để đi đến xứ Ta sẽ chỉ cho. 2 Ta sẽ làm người trở nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho người và làm nổi danh người. Người sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước người, và sẽ nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa người. Mọi dân trên thế gian sẽ nhờ người mà được phước.”*

**Chúng ta được ban phước để trở thành nguồn phước.**

**Sự phước hạnh phụ thuộc vào cả người ban cho và người tiếp nhận.**

Sự phước hạnh đem đến ơn huệ, kết quả và sự nhân bội của Đức Chúa Trời vì con người hành động trong quyền cai trị được Đức Chúa Trời ban cho trên thế gian này. Sự phước hạnh được ban cho qua những lời được nói ra. Giống như Đức Chúa Trời, chúng ta có thể chúc phước qua lời chúng ta nói ra. Chúc phước là hành động có chủ tâm nói ra ơn huệ và quyền năng của Đức Chúa Trời trên đời sống của người nào đó, thường đi cùng với hành động như là đặt tay trên một người hoặc là lấy dầu cầu nguyện xức dầu cho họ. Từ *chúc phước* hay *phước hạnh* được đề cập khoảng 700 lần trong Kinh Thánh. Thật rõ ràng, giống như Áp-ra-ham, nhiều người được đề cập trong Kinh Thánh đã tiếp nhận và đã có ân điển, quyền năng và sự khích lệ tác động trên đời sống của họ qua sự chúc phước của Đức Chúa Trời.

Tiếng Hê-bơ-rơ trong Kinh Thánh Cựu ước về sự phước hạnh là *berakah*. Đối với Áp-ra-ham, cũng như những người khác được nhắc đến trong Kinh Thánh Cựu Ước, *berakah* là lời công bố về ơn của Đức Chúa Trời được nói ra chuyển tải quyền năng của Đức Chúa Trời khiến cho ông trở thành một dân tộc lớn và có thể truyền ơn và quyền năng thiêng liêng đến cả thế gian. Người Hê-bơ-rơ cổ xưa tin rằng lời được nói ra chứa đựng quyền năng lớn trên điều tốt hoặc điều xấu. Họ tin rằng một

khi lời nói được nói ra mang theo sự sống của chính họ. Vì vậy khi một lời chúc phước được ban ra thì người nói không thể rút lại được.

Do nhầm lẫn lời chúc phước của I-sác được ban cho người con út của ông là Gia-cốp thay vì ban cho con trai trưởng Ê-sau. Gia-cốp đã lừa khiến người cha mù lòa của mình nghĩ rằng ông là Ê-sau. I-sác không thể làm gì để thu lại lời chúc phước đó mặc dầu bởi sự đánh lừa mà nhận được lời chúc phước. Điều mà I-sác có thể làm là phải nói lời chúc phước khác cho Ê-sau. Những lời chúc phước được nói ra (lời chúc phước) thường được người cha nói với con cái của họ. (Chúng ta nên chúc phước con chúng ta mỗi ngày.) Lời chúc phước cũng được ban ra từ những người có thẩm quyền đối với những người ở dưới thẩm quyền của họ. Những lời chúc phước luôn luôn được chuyển giao bởi thẩm quyền trong Danh của Đức Chúa Trời.

Động từ trong tiếng Hy-lạp thường được sử dụng nhiều nhất trong Kinh Thánh Tân Ước cho sự phước hạnh là *eulogeo* có nghĩa là “nói tốt về” hay là “để ngợi khen”.

### **Có 4 loại chúc phước trong Kinh Thánh:**

#### **1. Một lời chúc phước được Đức Chúa Trời nói ra với dân sự.**

(Đây là một lời chúc phước hứa về ân huệ của Ngài.)

Ví dụ: Sự chúc phước của Đức Chúa Trời đối với Áp-ra-ham.

#### **2. Một lời chúc phước được dân sự dâng lên Đức Chúa Trời.**

Thi-thiên 103:2 “*Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi CHÚA, chớ quên mọi ơn phước của Ngài.*”

Ê-phê-sô 1:3 <sup>3</sup> *Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời trong Đấng Christ.*

#### **3. Một lời chúc phước được Đức Chúa Trời nói ra hay người ta nói ra chúc phước trên các thứ:**

Phục-truyền 28:4, 5 <sup>4</sup> *Con cái do anh chị em sinh ra, hoa màu của ruộng đất anh chị em, bầy con của đàn súc vật anh chị em, các đàn bò và đàn chiên của anh chị em sẽ gia tăng đông đúc.* <sup>5</sup> *Ngay cả cái giỏ và cái thau nhồi bột của anh chị em cũng sẽ được phước.*

Ma-thi-ơ 14:19 -21 <sup>19</sup> *Đoạn Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngược mắt lên trời, tạ ơn, bẻ ra, rồi trao cho các môn đồ; các môn đồ phát ra cho đoàn dân.* <sup>20</sup> *Mọi người ăn, và tất cả đều no nê; họ lượm lại những mảnh vụn còn thừa và được mưới hai giỏ đầy.* <sup>21</sup> *Có khoảng năm ngàn người đã ăn hôm đó, không kể phụ nữ và trẻ em.*

#### **4. Lời chúc phước được một người nói ra chúc phước cho người khác:**

- a. Theo phương cách chung: I-sác chúc phước cho Gia-cốp. Mên-chi-xê-đéc chúc phước cho Áp-ram.

Hê-bơ-rơ 7:1, 2 *Vua Mên-chi-xê-đéc ở Sa-lem này là tư tế của Đức Chúa Trời Tối Cao, là người đã ra nghênh đón Áp-ra-ham và chúc phước cho ông, sau khi ông đánh bại các vua trở về.* <sup>2</sup> *Áp-ra-ham đã lấy một phần mưới của mọi chiến lợi phẩm chia cho vua ấy. Trước hết, tên của vua là “Mên-chi-xê-đéc,” có nghĩa là “Vua Công Chính,” và cũng là vua của Sa-lem, có nghĩa là “Vua Hòa Bình.”*

- b. Theo cách thức đặc biệt của sự chúc phước là hành động có chủ ý nói về ân huệ và quyền năng trong đời sống của một người nào đó thường đi kèm với một cử chỉ như đặt tay trên người đó để cầu nguyện chúc phước.
- c. Sự chúc phước trong gia đình: nói lời chúc phước trong gia đình chúng ta trong những lời trò chuyện mỗi ngày của chúng ta.

### **Chúc phước cho con chúng ta:**

Hê-bơ-rơ 11:20, 21 <sup>20</sup> *Bởi đức tin I-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những việc tương lai.<sup>21</sup> Bởi đức tin, lúc gần qua đời, Gia-cốp chúc phước cho mỗi con trai của Giô-sép, và ông vịn vào đầu cây gậy của ông mà thờ phượng.*

Mác 10:13 - 16 <sup>13</sup> *Người ta đem các trẻ em đến với Ngài để Ngài đặt tay trên chúng, nhưng các môn đồ Ngài quở trách họ. <sup>14</sup> Thấy vậy, Đức Chúa Jesus tỏ vẻ giận và bảo họ, “Hãy để trẻ thơ đến với Ta. Đừng ngăn trở chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như các trẻ thơ ấy. <sup>15</sup> Quả thật, Ta nói với các ngươi, người nào không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một trẻ thơ sẽ không bao giờ vào đó được.”<sup>16</sup> Nói xong, Ngài ôm chúng vào lòng, đặt tay trên chúng, và ban phước cho chúng.*

Châm-ngôn 20:7 <sup>7</sup> *Người ngay lành bước đi cách liêm khiết, phước hạnh thay cho con cháu biết nổi bước theo sau.*

Ê-sai 44:3 <sup>3</sup> *Vì Ta sẽ đổ nước xuống trên những nơi khô hạn, cho các suối tuôn trên miền đất khô khan; Ta sẽ đổ Thần Ta trên dòng dõi ngươi; Ta sẽ ban phước cho con cháu ngươi.*

Đặt tay trên con của bạn và chúc phước cho chúng bằng những lời trong Dân số ký đoạn 6:

Dân số ký 6:23 - 27 <sup>23</sup> *“Hãy nói với A-rôn và các con trai ông ấy, ‘Đây là cách các ngươi sẽ chúc phước dân I-sơ-ra-ên. Các ngươi sẽ nói với họ, <sup>24</sup> “Nguyện xin CHÚA ban phước cho anh chị em và gìn giữ anh chị em.<sup>25</sup> Nguyện xin CHÚA tỏa rạng hào quang của thánh nhan Ngài trên anh chị em và bày tỏ lòng nhân từ đối với anh chị em.<sup>26</sup> Nguyện xin CHÚA đoái xem anh chị em và ban bình an thịnh vượng cho anh chị em.”<sup>27</sup> Khi họ nhân danh Ta chúc phước cho dân I-sơ-ra-ên, Ta sẽ ban phước cho dân ấy.”*

### **Sự phước hạnh của sự vâng lời:**

Phục-truyền 28:1

<sup>1</sup> *Nếu anh chị em hết lòng nghe theo tiếng CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, mà vâng giữ và thực hành tất cả những điều răn tôi truyền cho anh chị em ngày nay, thì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, sẽ làm cho anh chị em trỗi hơn mọi dân trên đất.*

<sup>2</sup> *Những phước hạnh sau đây sẽ tuôn đổ trên anh chị em và phủ lấy anh chị em, nếu anh chị em nghe theo tiếng CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em:*

<sup>3</sup> *Anh chị em sẽ được phước ở trong thành, và anh chị em sẽ được phước ở ngoài đồng.*

<sup>4</sup> Con cái do anh chị em sinh ra, (p) hoa màu của ruộng đất anh chị em, bầy con của đàn súc vật anh chị em, các đàn bò và đàn chiên của anh chị em sẽ gia tăng đông đúc.

<sup>5</sup> Ngay cả cái giỏ và cái thau nhồi bột của anh chị em cũng sẽ được phước.

<sup>6</sup> Anh chị em sẽ được phước khi đi vào, và anh chị em sẽ được phước khi đi ra.

<sup>7</sup> CHÚA sẽ làm cho những kẻ thù nổi lên chống lại anh chị em sẽ bị đánh bại trước mặt anh chị em. Chúng sẽ do một đường tiến đánh anh chị em, nhưng sẽ theo bảy đường mà chạy trốn.

<sup>8</sup> CHÚA sẽ ban phước cho các vựa lúa của anh chị em; Ngài sẽ ban phước cho mọi công việc tay anh chị em làm. Ngài sẽ ban phước cho anh chị em trong xứ mà CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em.

<sup>9</sup> CHÚA sẽ lập anh chị em làm dân thánh của Ngài, như Ngài đã thề với anh chị em, nếu anh chị em vâng giữ các điều răn của CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, và bước đi trong các đường lối Ngài. <sup>10</sup> Mọi dân trên đất sẽ thấy rằng anh chị em được gọi bằng danh CHÚA, và họ sẽ sợ anh chị em.

<sup>11</sup> CHÚA sẽ làm cho anh chị em được thịnh vượng: con cái do anh chị em sinh ra, các bầy con do các đàn súc vật của anh chị em sinh sản, hoa màu nơi ruộng đất của anh chị em, tức ruộng đất ở trong xứ mà CHÚA đã thề với tổ tiên của anh chị em để ban cho anh chị em, sẽ càng lúc càng gia tăng.

<sup>12</sup> CHÚA sẽ mở kho báu của Ngài trên trời đổ phước xuống trên anh chị em, để ban mưa đúng mùa xuống trên đất đai của anh chị em và ban phước cho mọi công việc tay anh chị em làm. Anh chị em sẽ cho nhiều dân vay mượn, nhưng anh chị em sẽ không phải vay mượn của ai.

<sup>13</sup> CHÚA sẽ lập anh chị em làm đầu chứ không làm đuôi. Anh chị em sẽ chỉ ở trên cùng chứ không phải ở dưới cùng, nếu anh chị em vâng giữ các điều răn của CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay, cứ hết lòng tuân theo những điều răn ấy

### **Phước hạnh của Áp-ra-ham:**

Sáng thế ký 12:3 <sup>3</sup> Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, và sẽ nguyện rửa kẻ nào nguyện rửa ngươi. Mọi dân trên thế gian sẽ nhờ người mà được phước.”

Sáng thế ký 22:15 - 18 Thiên Sứ của CHÚA từ trời gọi Áp-ra-ham lần thứ hai <sup>16</sup> và nói, “CHÚA phán, Ta lấy chính mình Ta mà thề rằng: Vì ngươi đã làm điều ấy, ngươi không tiếc với Ta con trai ngươi, tức con một ngươi, <sup>17</sup> nên Ta nhất định sẽ ban phước cho ngươi, Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như sao trên trời và nhiều như cát bờ biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm lấy cổng thành quân thù. <sup>18</sup> Mọi dân trên đất sẽ nhờ dòng dõi ngươi được phước, bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.”

Hê-bơ-rơ 6:13 - 15 Khi Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham, Ngài không thể chỉ ai lớn hơn Ngài để thề, nên đã chỉ chính Ngài mà thề <sup>14</sup> rằng, “Ta chắc chắn sẽ ban phước cho ngươi, và Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi gia tăng lên nhiều.”<sup>15</sup> Và như thế ông đã bền chí đợi chờ, và đã nhận được điều đã hứa.

Sáng thế ký 24:1 Bấy giờ Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao, và CHÚA đã ban phước cho Áp-ra-ham trong mọi sự.

Đây tớ của Áp-ra-ham báo lại cho anh của Rê-bê-ca, La-ban:

Sáng thế ký 24:34, 35 <sup>34</sup> Bấy giờ ông nói, “Tôi là đây tớ của Áp-ra-ham. 35 CHÚA đã ban phước cho chủ tôi rất nhiều. Chủ tôi đã trở thành một người giàu có. Ngài đã ban cho chủ tôi những bầy chiên và bầy bò, bạc và vàng, các tôi trai và tớ gái, các lạc đà và lừa..

Ga-la-ti 3:8, 9 Kinh Thánh đã thấy trước rằng Đức Chúa Trời sẽ cho muôn dân được xưng công chính bởi đức tin, nên đã báo Tin Mừng trước cho Áp-ra-ham, “Mọi dân tộc sẽ nhờ người mà được phước.”<sup>9</sup> Vậy hễ ai có đức tin thì người ấy sẽ được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin

Ga-la-ti 3:13, 14 Đáng Christ đã cứu chuộc chúng ta ra khỏi sự nguyên rủa của Luật Pháp bằng cách trở thành người gánh chịu sự nguyên rủa đó thay cho chúng ta, như có chép rằng, “Đáng nguyên rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ.”<sup>14</sup> Nhờ thế các phước hạnh dành cho Áp-ra-ham có thể đến với muôn dân trong Đức Chúa Jesus Christ, để bởi đức tin chúng ta có thể nhận được Đức Thánh Linh như đã hứa.

### **Sự phước hạnh ban cho I-sác:**

Sáng thế ký 25:11 <sup>11</sup> Sau khi Áp-ra-ham qua đời, Đức Chúa Trời ban phước cho I-sác con trai ông.

Sáng thế ký 26:1- 5 Lúc ấy trong xứ xảy ra một nạn đói, ngoài nạn đói đã xảy ra trước kia trong thời của Áp-ra-ham. I-sác dọn đến Ghê-ra, và xin A-bi-mê-léc vua dân Phi-li-tin cho tạm trú. <sup>2</sup>

CHÚA hiện ra với ông và phán, “Đừng xuống Ai-cập, nhưng hãy ở trong xứ Ta sẽ chỉ cho. <sup>3</sup> Hãy sống trong xứ này như một kiều dân. Ta sẽ ở với người và ban phước cho người, vì Ta sẽ ban cho người và dòng dõi người tất cả những vùng đất này. Ta sẽ làm trọn lời thề Ta đã thề với Áp-ra-ham cha người. <sup>4</sup> Ta sẽ làm cho dòng dõi người đông như sao trên trời và sẽ ban cho dòng dõi người tất cả vùng đất này. Rồi mọi dân tộc trên thế gian sẽ nhờ dòng dõi người mà được phước, <sup>5</sup> vì Áp-ra-ham đã vâng lời Ta và gìn giữ các mạng lệnh, điều răn, quy tắc, và luật lệ Ta.”

Sáng thế ký 26:12 - 14 I-sác gieo trồng trong xứ ấy và năm đó ông thu hoạch được gấp trăm lần, vì CHÚA ban phước cho ông. <sup>13</sup> Ông trở nên giàu có; của cải cứ mỗi ngày một gia tăng, đến độ ông trở thành một người rất giàu có.<sup>14</sup> Ông có nhiều đàn chiên, đàn bò, và rất đông đầy tớ, đến nỗi người Phi-li-tin sinh lòng ganh ghét ông.

Sáng thế ký 26:24 Đêm đó CHÚA hiện ra với ông và phán, “Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham cha người. Đừng sợ, vì Ta ở với người. Vì có Áp-ra-ham tôi tớ Ta, Ta sẽ ban phước cho người và làm dòng dõi người sinh sôi nảy nở ra nhiều.”

### **Sự phước hạnh ban cho Gia-cốp:**

Sáng thế ký 28:1- 4 Bấy giờ I-sác gọi Gia-cốp đến, chúc phước cho, và truyền rằng, “Con không được cưới ai trong vòng các con gái của những người Ca-na-an làm vợ. <sup>2</sup> Hãy trở dậy, đi đến Padan A-ram, đến nhà của Bê-thu-ên ông ngoại con; tại đó con hãy cưới một người vợ trong vòng các con gái của La-ban cậu con. <sup>3</sup> Cầu xin Đức Chúa Trời Toàn Năng ban phước cho con và làm con sinh sôi nảy nở thật nhiều, để từ con sẽ ra một cộng đồng của nhiều dân tộc. <sup>4</sup> Cầu xin Ngài ban phước hạnh của Áp-ra-ham cho con, tức cho con và cho dòng dõi con, để con có thể hưởng được xứ con sống trong đó như một kiều dân, tức xứ Ngài đã ban cho Áp-ra-ham.”

Sáng thế ký 28:11 - 14 *Chàng đến một nơi kia thì hoàng hôn đã buông xuống nên đành phải nghỉ đêm tại đó. Chàng lấy một hòn đá ở đó dùng làm gối để gối đầu và nằm ngủ tại đó. <sup>12</sup> Chàng thấy chiêm bao, và nầy, một chiếc thang bắt từ mặt đất mà đầu thang lên đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên và đi xuống trên thang ấy.<sup>13</sup> Và kìa, CHÚA đứng ở trên đầu thang và phán, "Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham tổ phụ ngươi và Đức Chúa Trời của I-sác. Ta ban cho ngươi và dòng dõi ngươi xứ ngươi đang nằm. <sup>14</sup> Dòng dõi ngươi rồi đây sẽ nhiều như bụi trên đất. Dòng dõi ngươi sẽ tràn ra khắp đông, tây, nam, bắc. Qua ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên thế gian sẽ được phước.*

### **Sự phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho khi con của Ngài vâng lời**

Phục-truyền 7:13 - 15 " *Ngài sẽ yêu thương anh chị em, ban phước cho anh chị em, và làm cho anh chị em gia tăng đông đúc. Ngài sẽ ban phước cho con cháu anh chị em, (m) cho đất đai anh chị em sinh sản đầy đầy hoa màu, cho lúa gạo, rượu, và dầu của anh chị em, cho các đàn súc vật: bò, lừa, chiên, dê của anh chị em được gia tăng đông đúc trong xứ Ngài đã thề với tổ tiên anh chị em để ban cho anh chị em.<sup>14</sup> Anh chị em sẽ thành một dân tộc phước hạnh nhất trong các dân. Ở giữa anh chị em sẽ không một người nam hay một người nữ nào không có khả năng sinh con, và các đàn súc vật của anh chị em cũng vậy.<sup>15</sup> CHÚA sẽ đẩy xa khỏi anh chị em mọi thứ bệnh tật, tức mọi thứ bệnh tật ghê sợ mà anh chị em đã biết ở Ai-cập. Ngài sẽ không để anh chị em bị những bệnh tật đó, nhưng Ngài sẽ giáng chúng xuống trên những kẻ ghét anh chị em.*

Phục-truyền 12:7 " *Ở đó anh chị em sẽ ăn uống trước thánh nhan CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em. Anh chị em và mọi người trong gia đình anh chị em hãy vui mừng hưởng mọi phước hạnh mà CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, đã ban cho anh chị em.*

### **Sự phước hạnh của Gióp:**

GIÓP 1:8 - 10 *CHỨA hỏi Sa-tan, "Ngươi có thấy tôi tớ Ta là Gióp chăng? Thật không một người nào trên đất được như nó. Nó quả là một người trọn vẹn và ngay thẳng, một người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác."<sup>9</sup> Bấy giờ Sa-tan nói với CHÚA, "Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời mà không có lợi gì sao? <sup>10</sup> Há chẳng phải Ngài đã dựng hàng rào bảo vệ quanh ông ấy, quanh nhà ông ấy, và quanh mọi vật ông ấy có hay sao? Ngài quả đã ban phước cho mọi việc tay ông ấy làm và đã khiến cho tài sản của ông ấy gia tăng trên đất.*

GIÓP 42:12, 13 *CHỨA ban phước cho Gióp trong những năm cuối của đời ông nhiều hơn lúc ông còn trai trẻ. Ông có mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò cày, và một ngàn lừa cái. <sup>13</sup> Ông cũng có bảy con trai và ba con gái.*

### **Chúc phước cho kẻ thù của chúng ta :**

Matthew 5:44 " *Nhưng Ta nói với các ngươi, hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các ngươi."*

Lu-ca 6:28 " *Hãy chúc phước cho những kẻ nguyện rửa các ngươi. Hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các ngươi*

I Cô-rinh-tô 4:12 *Chúng tôi phải lao động vất vả bằng đôi tay mình để sống. Khi bị mắng nhiếc, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu.*

Rô-ma 12:14 *Hãy chúc phước cho những kẻ bách hại anh chị em, hãy chúc phước và đừng nguyên rủa.*

### **Sự chúc phước của Đức Chúa Trời trên dân sự của Ngài**

Ma-la-chi 3:12 *“Bấy giờ mọi nước sẽ khen các ngời là có phước, đất nước các ngời sẽ là đất nước đẹp tươi,” CHÚA các đạo quân phán .*

Thi-thiên 5:12 *Vì CHÚA ôi, chính Ngài sẽ ban phước cho ngời ngay lành; Ngài sẽ lấy ơn huệ của Ngài che chở ngời ấy như thuẫn khiên.*

Thi-thiên 67:1 - 7 <sup>1</sup>*Cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với chúng con và ban phước cho chúng con, Cầu xin Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con, <sup>2</sup>Để đường lối của Ngài được biết đến trên đất, Và ơn cứu rỗi của Ngài được phổ cập giữa các dân.<sup>3</sup>Đức Chúa Trời ôi, nguyện muôn dân ca ngợi Ngài; Nguyện tất cả các dân ca ngợi Ngài.<sup>4</sup>Nguyện các dân các nước sẽ vui mừng và hân hoan ca hát, Vì Ngài sẽ xét đoán muôn dân theo công lý, Và Ngài sẽ trị vì các quốc gia trên đất.<sup>5</sup>Đức Chúa Trời ôi, nguyện muôn dân ca ngợi Ngài; Nguyện tất cả các dân ca ngợi Ngài.<sup>6</sup>Đất sẽ sinh sản hoa màu; Đức Chúa Trời là Thần của chúng ta, Chính Ngài sẽ ban phước cho chúng ta.<sup>7</sup>Nguyện Đức Chúa Trời tiếp tục ban phước cho chúng ta, Để mọi ngời ở tận cùng trái đất sẽ kính sợ Ngài.*